



Zo kom je er

KLM vliegt dagelijks (rechtstreeks of met overstap) naar de luchthaven Kilimanjaro International in Tanzania. De beste reisperiode is buiten de schoolvakanties: van september tot en met november en januari tot en met maart. Voor Tanzania heb je een visum nodig dat je op het vliegveld kunt kopen. Good Safari organiseert volledige safari's op maat. Het beginpunt van de reis is het hotel in Arusha. goodsafari.nl

Safari de accommodatie Arusha Villa op een koffieplantage bestieren en safari's organiseren. De historische naam van de plantage is Karamu: 'feest'. Een verwijzing naar de waterbron op de uitgestrekte plantage. Een feest is het zeker, met zo'n spectaculair uitzicht op de besneeuwde Kilimanjaro.

Mijn keuze valt op een *slow safari*, waarbij je beter kunt kijken en je echt contact met de Tanzaniaan maakt. Als het meezit, leer ik ook een paar woorden Swahili. Ik wil de markt op, een school bezoeken, een potje voetballen, kijken of ik iets voor de mensen kan doen. Voornamelijk door veel te lopen. Toepasselijk, want in deze contreien heeft waarschijnlijk de eerste recht- of lopende mens geleefd: de homo erectus.

We wandelen over de heuvelachtige koffieplantage terwijl *blue monkeys* door de bomen slingeren. Marjolein de Rooij pakt m'n arm. „Kijk daar! Colobusapen, mijn favoriete dieren op onze plantage.” Geruisloos nemen we plaats op het gras zodat we de apen – met zwart-witte vacht en een lange pluimstaart – beter kunnen bekijken.

We bezoeken nationaal park Arusha, aan de voet van de vulkaan Meru. Het woord park is verwar-

Dikwijls kom je tijdens de safari in Tanzania gracieuze giraffen tegen. FOTO 123RF

rend omdat de nationale parken in Tanzania geen begrenzingen kennen. Alle wilde dieren kunnen erin en eruit als ze willen. Voor dat gebrek aan begrenzing is bewust gekozen aangezien dieren nu eenmaal migreren. In Arusha zien we wrattenzwijnen draven, de moeders met hun staart loodrecht omhoog, als antennes waar jonkies achteraan stiefelen.

In de meren rond de vulkaan stoeien nijlpaarden met elkaar. Waanzinnig om te zien hoe de kolossen lol maken. Op de hoogvlakte spotten we grote kuddes Kaapse buffels. Indrukwekkende, maar ook gevaarlijke beesten. Ranger Clever is dan ook bewapend. Zo zachtjes mogelijk sluipen we door een lager gelegen rivierbedding en turen over de hoger gelegen vlakte naar roofdieren of buffels. Ze zijn dichterbij dan we hadden verwacht! Maar de kudde lijkt rustig, totdat we opeens een gesnuif achter ons horen. Drie buffels! Clever glimlacht. Niets aan de hand, hij had ze al opgemerkt.



Verrast door loslopende buffels

De rest van de dag laat de Afrikaanse natuur zich in volle glorie zien. Albinobavianen, ongelofelijk veel giraffen waarvan sommige een potje knokken door hun halzen tegen elkaar te knallen. Ze hebben gigantische wimpers. We zien onophoudelijk kakelende parelhoenen die door de locals spottend politici worden genoemd. Lopend tussen de termietenheuvels zien we neushoornvogels met kikkers in hun bek, waterbokken en opmerkelijk veel ooievaars.

De dag erop rijden we naar nationaal park Tarangire. Onderweg maakt mijn hart een sprong als ik voor het eerst mijn jeugdhelden in levenden lijve zie. Het nomadenvolk de Masai, gehuld in baksteenrode omslagdoeken, is geen vergane folklore waarbij ze klederdracht alleen voor toeristen dragen. In de verte klinken de koebellen van kuddes koeien die door de Masai worden gehoed.

Even later stuit ik op twee Masai-jochies van hooguit vijf jaar die een kudde van 200 koeien en geiten hoeden. Zonder een spoor van twijfel laten de twee kleuters de hele veestapel veilig de East African Highway oversteken. Dat doen Europese kinderen ze niet na. Onderweg passeren grote groepen kinderen in smetteloze schooluniformen. Dagelijks lopen ze 's ochtends zeven kilometer heen en 's middags weer zeven kilometer terug.

Ook Tarangire wemelt van de wilde dieren. Giraffen en kuddes olifanten, rood van de aarde waarin ze hebben gerold. Een moeder geeft haar pasgeboren kalf een kontje met haar slurf als het niet snel genoeg gaat. Een hoogzwangere leeuw ligt lui op een warm rotsblok. Ik leer hoe de neus van welpen van roze naar zwart verandert naarmate ze ouder worden.

We nemen een minibus naar een kindertehuis en -school van stichting Happy Watoto in Arusha. De populaire minibussen worden *dala dala's* genoemd, een verbastering van het woord *dollar*. De bus is tjokvol met keurig geklede mensen. Vermoedelijk ambtenaren, maar ook een jongen met vijf geiten en een man met levende kippen die als een groot boeket bloemen ondersteboven bungelen.

Happy Watoto heeft kindertehuizen en scholen voor kansarme kinderen opgericht. Bijna 2400 kids hebben hier al onderwijs genoten. Vaak hebben ze een hiv-besmette moeder die niet kan werken en een vader die met de noorderzon is vertrokken. Of de ouders hebben een alcoholprobleem. Vaak is sprake van extreme armoede.

Mijn ontmoeting met de kinderen is liefde op het eerste gezicht. Ze leren mij m'n eerste woorden Swahili, naast Engels de voertaal in Tanzania en Kenia. Zo betekent *habari* hallo en is *kwaheri* tot ziens. Na een rondleiding door de school en langs de slaapvertrekken is het tijd voor een potje voetbal. Mijn witte T-shirt en net zo witte benen steken schril af bij de kinderen met hun prachtige paarse uniformen en diepbruine ledematen.

Aan elftallen doen we niet. Dit is een partijtje met pak-'m-beet honderd man waarbij de jongens lachend aan m'n armen en benen hangen. De meiden moedigen ons aan vanaf de zijlijn. „Hatsekidee!” roep



Een Masai-krijger in markante traditionele kledij leidt je over de savanne. FOTO 123RF

ik licht overmoedig terwijl ik op doel schiet. Twee tellen later roepen de uitgelaten jochies bij elk schot 'Hatsekidee!' De meiden aan de kant laten zich evenmin onbetuigd: 'Hatsekidee!' Een ouderwetse schoolbel maakt een einde aan de pret; terug de schoolbanken in. Met een rode kop en nog nahijgend neem ik afscheid. Kwaheri!

Terug in de lodge genieten we van de luxe. Dat is tenslotte ook safari. Aan de rand van het zwembad kijken we met een glas verkoelende witte wijn uit over de honderden dieren op de vlakte. 's Nachts komt de regen met bakken uit de hemel. Eindelijk krijgen het land en de dieren de verkoeling waarop ze zolang hebben gewacht. Behalve de regen klinkt het tevreden geknor van gnoes. Karamu: water is feest in Tanzania. ●

Voetballen met honderden vrolijke schoolkinderen