

Jongensdroom in **TANZANIA**

Te voet op safari in Noord-Tanzania is een unieke belevenis. Over uitgestrekte savannes trekken, begeleid door de inheemse Masai, stuitend op zo'n rijk dierenleven dat het je af en toe begint te duizelen. Een jongensdroom komt uit.

Door **Zwier Veldhoen**

In nationaal park Lake Manyara wandelt een kleurrijk geklede Masai-krijger naast me, gewapend met een speer. Ongelooflijk hoeveel wilde dieren we treffen in dit park in Noord-Tanzania. In de verte gracieuze giraffen, die ogen als grote hijskranen aan de horizon. Aan diezelfde einder zie ik later een roze streep van flamingo's. Aan de oever van het meer knallen twee impala's hard met hun schedels tegen elkaar, strijdend om de aandacht van een vrouwtje. Honderden galopperende gnoes laten een gigantische wolk van aarde en stof opstuiven.

Het droge seizoen is bijna ten einde. Overal liggen buffelschedels. „Leeuwen”, zegt mijn Masai-gids. „Eh, leeuwen?” vraag ik verschrikt. „Alleen 's nachts”, stelt hij mij gerust.

Mijn hele jeugd heeft er een Masai-schild op mijn slaapkamer gehangen; een souvenir uit Kenia van mijn ouders. Het nomadische volk uit Oost-Afrika dat zijn eeuwenoude tradities heeft weten te behouden, sprak tot mijn verbeelding. Ik heb er op school zelfs – verkleed als Masai – een spreekbeurt over gehouden. In het vliegtuig van Kenia naar Tanzania besef ik dat met deze reis een jongensdroom uitkomt. Tijdens de landing op het vliegveld van de stad Arusha, in het noorden van Tanzania, zie ik links de vulkaan Meru en rechts de majestueuze Kilimanjaro.

Ik verblijf bij Marjolein de Rooij en haar man André Timmer die in Arusha met hun bedrijf Good

***Samen met Masai naar wilde
dieren zoeken***

Je komt voor het dierenleven in nationaal park Lake Manyara ogen te kort.
FOTO 123RF

